

﴿١٠٢﴾ سُورَةُ التَّكْوِيْنِ **TEKÂSÜR SÛRESİ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuştur. 8 âyet, 30 kelime, 120 harften ibarettir. Tekâsür; çokluk ve çoklukla övünmek demektir. Eski Araplar, coğrafi şartları icabı kabile ve aşiretlerinin çokluğu ile övünürlerdi. Hatta bazen giderler ölümlerini sayarlardı. Bunun doğru olmadığı, kabirlere basiret gözüyle baksalar orada ateşi görecekları anlatılmıştır. Zira kabir azabı veya sefâsı ehl-i sünnete göre haktır.

أَلْهَيْكُمْ التَّكْوِيْنُ-1

Ey insanlar sizi çokluk işgal etmiş, mal ve servetin çokluğu. Mal ve evlâd itibariyle çoklukla övünmek sizi oyaladı.

حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ-2

Sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Nihâyet kâbirleri ziyâret ettiniz. Çoklukla övünmek, sizi kâbirlere varıncaya kadar oyaladı.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ-3

كَلَّا Hayır, iş öyle değil. سَوْفَ تَعْلَمُونَ Yakın zaman, ileride bileceksiniz ne büyük gaflette bulunduğunuzu. Ölüm zamanı gelince mal-ı servetin faydası olmayacaktır.

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 4-

Yine hayır yakında bileceksiniz. Öncekini tekittir. İkincinin birinciden daha belâgatlı olduğuna delâlet içindir. Önceki ölüm sırasında veya kabirde, ikincisi de ölümden sonraki dirilme sırasındadır.

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ 5-

Hakikaten gerçekten yâni doğrusu. Yâkin (kesin bilgi) ile bilesiniz. İlm-i yakin ile bilmiş olsaydınız.

لَتَرُونَ الْجَحِيمَ 6-

Orada mutlaka cehennem ateşini dünyada iken görecektiniz. Yakınlar üçtür.

1-) İlmel yakîndir; Okuyor, anlıyor. Bu kişiyi şeytan aldatabilir.

2-) Aynel yakîndir; Görür gibi olur, şeytan ona pek tesir eden mez.

3-) Hakkal yakîndir; Aynen gördükten sonra bizzat yaşamak duymaktır.

ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ 7-

Sonra yemin olsun ki cehennemi yakin gözüyle göreceksiniz. Nitekim çok insanlara aynel yâkin hâsil olmuştur. Yakin gözüyle, açıkça önünüzde göreceksiniz demek olur. Rûyet (görmekten) zahir olan budur. İkinci rûyet mahşerde, sıratla görme demektir.

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 8-

ثُمَّ Ondan sonra لَتُسْأَلُنَّ sorulursunuz يَوْمَئِذٍ kıyâmet gününde

عَنِ النَّعِيمِ nimetlerden. Nihâyet o gün dünyada geçirdiği ömürden, sıhhat ve afiyetten, kazanıp harcadığı mâl mülk ve servetâten, harcadıklarından harcamayıp geride bıraktıklarından birer birer hesap verecek.

Buhari'nin rivayet ettiği gibi hadiste; "İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan, değerinden habersizdir. Sağlık ve boş vakittir) denilmiştir. Zira kazanmak ve hayır yapmak bunlara bağlıdır.