

## ﴿١١٣﴾ سُورَةُ الْفَلَقِ **FELÂK SÛRESİ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bu sûre-i celile Medine'de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Felâk; sae bah mânâsına geldiği gibi yarmak mânâsına da gelir. Bundan sonra gelen Nas sûresiyle birlikte ikisine, Muavvezeteyn denir. Bu iki sûre devamlı okunursa cin, şeytan çarpmaz. Sihir, büyü tesir etmez.

1- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

قُلْ Ey Habibim Ekmelerrusül Sallâllâhû Aleyhivesellem söyle, de ki; أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Gece karanlığı açılıp da ağaran sabahın Rabk bine sığınırım.

2- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,

5- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Ve hased ettiği zaman hased edenlerin şerrinden, Âllâh'a sığınırım.

**Kul eûzü** emriyle başlayan, bu Felâk sûresiyle bundan sonraki Nâs sûresine "Muavvezeteyn." Ve İhlas'la birlikte üçüne, "Muavvizat" denilir ki sığındırıcı sûreler demektir.

Âişe Radiyâllâhû Anhâ'dan rivayet edildiğine göre; Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem bir rahatsızlık hissettikleri zaman ve her gece yatacakları sırada bu üç sûreyi okuyup ellerine üfleterek, mübarek başlarını yüzünden başlayarak aşağıya doğru vücutlarını mesheyley ve bunu üç def'a tekrar buyururlardı."

Nüzul sebebi olarak nakledilen rivayetler;

1-) Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem efendimize, Cebrâil Aleyhisselâm gelmiş ve "Sana cinden bir ifrit, bir tuzak kurmak istiyor. Yatağına yatarken bu iki sûreyi, Muavvizeteyni oku" demiş.

2-) "Nazara karşı inzâl olundu" denilmiştir. Said ibni Müseyyeb'den rivâyet edildiğine göre; "Kureyşe, gelin bir açlık riyazeti yapalım da Muhammed'e göz değdirelim" demişler ve riyâzete girmişlerdir. Sonra da Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem'e gelerek.

"Ne sağlam bâzun, ne kuvvetli sırtın, ne güzel yüzün var" diye göz değdirmek istemişlerdir. Âllâh-û Teâlâ da Muavvizeteyn sûrelerini inzal buyurmuştur.

3-) Zeyd ibni Erkam Radiyallâhû Anh'ın rivâyetine göre; Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem efendimize, yâhûdilerden biri sihir yapmış. Bu yüzden birkaç gün muzdarib olmuştur.

Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselâm gelmiş ve "Sana yahudilerden biri sihir yaptı. Falan kuyuda senin için düğümler döğdü." diye haber vermiştir. Bu yahudinin, Lebid ibni A'sam olduğu mervidir.

Hadiseyi İbni Abbas Radyallâhû Anh şöyle anlatmıştır;

Peygamber Sallâllâhû Aleyhivesellem'e, yahudilerden bir genç hizmet ederdi. Yahudilerin ısrarı ile Rasûlûllâh Sallâllâhû Aleyhivesellem'in baş tarağında kalan bir kılı, Lebid ibni A'sam namındaki yahudiye vermiş. Lebid, o kıla on bir düğüm vurmuş. Böylece sihir yaparak onu bir kuyuya bırakmış. Üstüne de bir taş koymuş. Bu sebepten Peygamberimiz Sallâllâhû Aleyhivesellem rahatsız oldu. Ve Cebrail Aleyhisselâm iki **Kul eûzü** sûresi ile gelerek, sihrin yerini O'na haber verdi. Bunun üzerine Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivesellem, Ali Radyallâhû Anh'ı oraya gönderdi. Ali Radyallâhû Anh düğümlü kılı getirince, üzerine on bir âyetten müteşekkil bu iki sûreyi okudu. Her âyeti okuyunca bir düğüm çözüldü. Böylece düğümler bitince, Peygamber Sallâllâhû Aleyhivesellem hafifledi ve açıldı. Râzî'ye göre bu rivâyet, cumhur-u müfessirinin kavlidir.