

﴿١٠٠﴾ سُورَةُ الْعَادِيَاتِ **ÂDIYÂT SÛRESİ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuş, 11 âyettir. Âdiyât; koşan atlar demektir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyâmet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivesellem, Ben-i Kinâne'ye küçük bir süvari müfrezesi göndermiş ve başlarına reislerinden bir zat olan Münzir bin Amr Ensari'yi tayin etmişti. Peygamber efendimize bir ay bunların haberi gecikmişti. Münâfıklar da "Onlar öldürüldüler" demişlerdi. Bu sûre, onların selâmetini haber vermek ve müjdelemek için nâzil olmuştur.

1- وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

Süratle harıl harıl koşan atlar,

2- فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا

Bu da atların koşarlarken hızlarından tırnaklarıyla çarptıkları taşlardan, çakmak gibi ateşler çıkararak gitmelerinde görülür.

3- فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

Ansızın sabah baskını yapanlara. Sabahleyin göz göre göre

yapmak, çoğunlukla daha sağlam olması hasebiyle baskınlarda alışılmış bulunmasındandır.

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقَعًا 4-

O esnada tozu dumana katan harıl harıl koşan atlar, ayaklarından ateş saçtılar, sabah baskını yaptılar, tozu dumana kattılar.

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا 5-

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki. Bir düşman toplumunu, ordusunun tam ortasından vurup içine dalarak yahut çevirip ortaya alarak mağlup ve perişan etmişlerdir.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ 6-

Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür. Kocasının hakkını ve iyiliklerini inkâr eden nankör kadına ve yemeğini misafirden sakınarak yalnızca yiyen cimriye, kazanmışa ücretini vermeyen, uşağını çok döven kimseye "kenûd" denir.

وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ 7-

Şüphesiz kendisi de buna şahittir. İnsan öyle olduğuna kendisi şahitlik eder. Zira o nankörlük eseri, onun üzerinde o kadar aşikârdır ki kendi hâllerini kâlp gözü (basiret) ile inceler. Kendinin, Rabbine çok nankörlük etmekte bulunduğunu inkâr edemez.

وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ 8-

Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. Yâni mal ve serveti mutlaka hayır sanarak sevdiği için cimridir, sıkıdır.

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ 9-

Bilmiyor mu ki kabirlerinde bulunanlar diriltilip dışarı çıkarılacak.

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ-10

Ve kâlplerdeki sırlar meydana çıkacak. Kâlplerde ve gönüllerde olanlar ortaya konduğu zaman, muhakkak ve nankör insanlar dünyada neler ettiklerini anlayacaklar.

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ-11

O gün şüphesiz Rableri, onların hâlini bilir, haberdirdir.

Bu derece mala bağlı olan, muhabbet eden, dünyaya dört elle sarılıp da ahireti bırakan, düşünmüyor mu kabirden çıktığı zaman bu malın ona fayda vermeyeceğini, nasıl idrak etmez?