

## ﴿١٠٣﴾ سُورَةُ الْعَصْرِ ASR SÛRESİ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuştur. 3 âyet, 14 kelime, 68 harften ibarettir. Asr; yüzyıl, ikinci vakti ve sıkıp suyunu çıkarmak gibi mânâlara gelir. Asr'a yemin ile söze başlandığı için bu adı almıştır. Sûrede; kurtuluşun imâna, iyi işler yapmaya, hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıştır.

وَالْعَصْرِ 1-

Asra yemin ederim ki, Âllâh CelleCelâlûhû asır ile yemin ediyor. Asır'dan murâd; yâ Asr-ı Saadet'tir, yahut ikinci namazıdır ki (sâlât-ı vüsta)dır, denilmiştir.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ 2-

İnsan gerçekten ziyân içindedir. Yâni her insan, bütün beşer her asırda ve her zamanda ve özellikle son asırda bulunan insanlar, gelecekteki istisna edilenler hariç hepsi mutlak bir zarar içindedir.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ 3-

إِلَّا الَّذِينَ Ancak o kimseler müstesnâ. Şu sayılacak dört vasıf ile sıfatlanmış olanlar ziyanda değil, kârdadırlar آمَنُوا ki imân etmişler. Âllâh'ın birliğini ve indirdiğini tasdik edip وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ve imân ile salih güzel ameller işlemişler. Birisi bedenine ait ibadetler, mükellefin baştan itibaren ve bizzat kendisine faydalı ve kendi iyiliğine olan ameller. Diğerleri de zekât ve sadaka gibi başkalarına faydalı olan amellerdir. **وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ** Birbirine hakkı tavsiye edenler. Yâni bütün azimleri hakka yönelik, imânları da amelleri de sözleri de hep Hak'ka sarfedilmiş. **وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ** Birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değildir. Sabır; nefsin iyi bir şey yapmak veya kötülüklerden kaçınmak için acıya, meşakkate taa hammül kuvvetidir.

İmâm-ı Şafi Rahmetullâhû Aleyh buyuruyor ki; "Kur'ân adı"na yalnız bu sûre nâzil olsaydı, insanlara yeterli olurdu. İnsanlar yalnız bu sûreyi alıp amel etselerdi, kâfi gelirdi. Bu sûre Kur'ân'ın hepsini şumûlü içine almıştır.