

## ﴿١١٢﴾ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ İHLÂS SÛRESİ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

İhlâs Sûresi Mekke'de nâzil olmuştur. 4 âyet, 25 kelime, 47 harften ibarettir. İhlâs; samimi olmak, dinin özüne göre davranmak anlamındadır. Sûrede pek pek çok incelikler vardır. İslâm'ın Tevhid akidesinin en özlü ve anlamlı ifâdesidir.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ-1

قُلْ Ey Habibim Ekmelerruşûl Sallâllâhû Aleyhivesellem, onların suâline cevâben böyle de; هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "O Âllâh ki Ehad; birdir. Ne zatında, ne sıfatında hiçbir şekilde şerik ve naziri yoktur. Evvel-i âhir O'dur.

اللَّهُ الصَّمَدُ-2

Öyle büyük ki hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ-3

لَمْ يَلِدْ Ne kimseyi doğurmuş. (Hıristiyan ve yahudilerin dediği gibi "hanım ve evlâd olması" ihtiyaçtan meydana gelir. Muhtaç olan, Âllâh olmaz.) وَلَمْ يُولَدْ Ve doğurulmamıştır. Ne de baba ve

ana vardır. Ana babadan beridir. Cenâb-ı Hak, ihtiyaçtan münez-zeh olduğundan ne evlâdı var, ne de ana baba var.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 4-

O'na eş ya da denk ve benzeri yoktur.

Dinin temeli tevhitir. Bunu en hâlis, en güzel ifade eden bu sûre-i celileye ihlâs denildiği gibi "Esas" da denilmiştir. Tevhid sûri-resine; Ma'rifet sûresi, Necat sûresi de denilir.

Nüzûl sebebinin; müşrikler veya yahûdiler olduğu hakkındaki iki rivayet dolayısıyladır. Müşrikler Rasûlûllah'a, Rabb'ül İzzet'in vasfını sormuşlar. Âllâh-û Teâlâ da cevaben bu sûreyi inzal buyurmuştur.

Diğer bir rivâyete göre sûre-i celile yahudilerin; "Bu hilkati, Âllâh-û Teâlâ halketti. Fakat Âllâh'ı kim halketti?" diye sormaları üzerine nâzil olmuştur.

Sûre-i celile faziletçe Kur'ân'ın üçte birine muadildir. Zira Kur'ân-ı Kerim'in maksatları; üç şeyin yâni Akâid, Ahkâm ve kıssaların beyânına hasredilmiştir.